

Jean-Philippe Blondel. (2015). *La coloc*. Arles: Actes Sud Junior. Isbn 978 23 300 4820 4, € 12,50, 160 blz.



Jean-Philippe Blondel. Foto: Cédric Loison

Ontroerend verhaal, zeer herkenbaar voor pubers

Jean-Philippe Blondel is al 25 jaar docent Engels op een Lyceum in Troyes. Sinds 2003 maakt hij ook naam als schrijver van jeugdliteratuur, romans ados en romans voor volwassen lezers. In 2015 verscheen zijn roman voor jongeren *La Coloc*.

Welke puber van 16 jaar droomt er niet af en toe van het ouderlijk nest te verlaten? Leven zonder de bemoeienissen van je ouders, doen wat je wilt en laten zien dat je in staat bent op eigen benen te staan. Deze droom wordt werkelijkheid voor Romain Seurat, een leerling in vwo 4, wiens grootmoeder hem (of beter gezegd zijn moeder) een flat in de stad nalaat. Vanwege de economische crisis is het niet handig de flat te verkopen. Dat komt goed uit voor Romain. Hij woont op het platteland, moet elke ochtend vroeg opstaan om naar school te gaan en komt bovendien altijd pas laat thuis. Hoe hij ook probeert zijn moeder ervan te overtuigen dat hij genoeg verantwoordelijkheidsgevoel heeft om daar zelfstandig te gaan leven, ze is het er niet mee eens. Zijn vader zegt echter geen nee...

Er worden twee andere jongens gevonden die samen met Romain de grote flat van zijn grootmoeder gaan huren.

Jammer genoeg heeft Romain geen stem in het kiezen van de medehuurders. Zijn moeder kiest ze uit: Rémy, de zoon van een van haar collega's en de computergek van de klas, en Maxime, de zoon van een van haar oude vriendinnen en een van de populairste jongens in de klas. Hun samenleven leidt tot situaties vol humor, ruzies, vriendschap en emoties.

La Coloc is een ontroerend verhaal dat gaat over gevoelens die veel pubers zullen herkennen: irritatie over hun ouders, eerste liefdes, teleurstelling, homoseksualiteit, vriendschap, jaloezie, onzekerheid, ergens bij willen horen en de wens om je eigen leven te leiden. De hoofdpersonen zijn bovendien zelf ook pubers. Jonge lezers zullen zich ongetwijfeld herkennen in een of meer van de thema's die een rol spelen in dit boek. Om die reden is het boek een aanrader om gelezen te worden in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Het taalniveau van *La Coloc* is B1 van het ERK. Het gaat hier om een tekst waarvan de inhoud dicht bij het dagelijkse leven van leerlingen staat. De stijl is niet te literair; er worden weinig ingewikkelde zinnen gebruikt, er komen

veel dialogen voor en de woordenschat is alledaags. Dit boek is daarom heel geschikt om leerlingen extensief te laten lezen, hetzij in havo 5, waar leerlingen het niveau B1 bereiken, hetzij in vwo 4/5, waar dit niveau bereikt is. Dan is het een mooie opstap om vervolgens literaire werken te gaan lezen. ■

Homme Blom
Student aan de HvA

BLONDEL BEZOEKT AMSTERDAM

Op vrijdag 10 februari 2017 is Jean-Philippe Blondel in Amsterdam op uitnodiging van de Franse boekwinkel Le temps retrouvé. In de ochtend heeft Blondel nog tijd om een school te bezoeken waar leerlingen een van zijn romans hebben gelezen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Le temps retrouvé via (020) 337 61 25 of <ppb@echappeebell.nl>. 's Avonds staat een ontmoeting tussen Blondel en docenten Frans in de boekwinkel op het programma.